

Wieze...te laat voor de Bierfeesten.

Wieze is een Oost-Vlaams dorpje en deelgemeente van Lebbeke. Het dorp is via een oude rivierarm verbonden met de Dender. Wieze blijkt bewoond te zijn sinds de Gallo- Romeinse periode.

Wieze heeft een zeer pittoresk dorpsplein, dat wordt gedomineerd door de gotische Sint-Salvatorkerk en het vroegere café "t Oud gemeentehuis". De hele dorpskern is sinds 1981 beschermd als waardevol dorpsgezicht. Er staat ook een merkwaardige, oude zomereik, bekend als "den dikken eik".

Daarnaast heeft Wieze nog andere bezienswaardigheden zoals het kasteeldomein met zijn ijskelders, de oude hoeve Het Neerhof, een 17^e- eeuwse pastorie met het Molenkapelletje.

De Oktoberhallen: een brokje cultuur en geschiedenis

De Oktoberhallen hebben een heel omvangrijke geschiedenis. Doorheen de jaren bezochten reeds tientallen miljoenen mensen het nostalgische gebouw tijdens de alom bekende Oktoberfeesten of ook de Bierfeesten genaamd. In 1956 nam brouwer Van Roy het concept van de 'Oktoberfesten' in München over naar Wieze. Deze hadden voor het eerst plaats in een tent van 100 m op 20 m en duurde 9 dagen. Het was meteen een groot succes met ongeveer 30 000 bezoekers. Doch, door de overvloedige regenval en de minderwaardige accommodatie werd het volgende jaar hal 1 opgericht van 60 m op 80 m, dit zonder één middenpijler maar met dakbogen over de héle spanwijdte. Het bevatte voor die tijd een moderne infrastructuur met 1 draaiend en 2 vaste podiums voor de orkesten, keukens, tapbatterijen en kleedkamers. Uniek waren de onderaardse leidingen waardoor het bier rechtstreeks werd aangevoerd vanuit de brouwerij naar de Oktoberhallen. Door het steeds stijgend aantal bezoekers werd in 1965 een nieuwe hal bijgebouwd. Hal B kreeg de oppervlakte van 42 m op 70 m. Ook dit werd te klein en in 1966 werd alles nog eens uitgebreid met hal C.

In 1967 gaf de brouwerij de opdracht aan Chris Van Doren een groot fresco te schilderen tegen de achterwand van hal A. Deze kreeg de naam "Ode aan de vreugde". Tot op vandaag hangt dit schilderij nog steeds in de Oktoberhallen beschermd achter doeken.

Door het Heizeldrama te Brussel werden in 1985 de oktoberfeesten voor 1 jaar opgeschort.

In 1987 hadden deze feesten voor de 30st en laatste keer plaats.

De Oktoberhallen worden nu nog veelvuldig gebruikt voor evenementen zoals handelsbeurzen, concerten, fuiven en bedrijfsfeesten.

Op 17-18 maart 2018 heeft hier het 3^{de} Internationale Bierfestival Wieze plaats. Er worden een 40 tal brouwerijen en bierfirma's verwacht die op deze unieke locatie hun overheerlijke bieren laten degusteren aan de vele bezoekers.

Met respect voor de oude tradities werd de **Wieze Tripel** ontwikkeld volgens een uniek recept. De tijdgeest van 1866 en de kennis van nu zijn vervat in een subtiel kruidige smaak met complex hop- aroma en een licht bittere afdronk.

De grootste jaarlijkse activiteit is "**Wies Karnaval**". Ieder jaar trekt twee weken na Oilsjt Karnaval een stoet plaatselijke groepen door de straten van Wieze.

Denderbelle is evenals Wieze een deelgemeente van Lebbeke. Het dorp is gelegen aan de Dender. **De kerk van Sint- Martinus:** de huidige kerk is het resultaat van verschillende verbouwingen in de loop van de tijd. Zo heeft ze een laat- gotisch koor (1539), een kerkschip in classicistische stijl (1776) en later heeft men die kerk vergroot met een neogotische voorgevel(1895).

Denderbellebroek is een zeer open gebied, met een randzone van populieren- en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt.

In 2003 kreeg het natuurreservaat Denderbellebroek, met een oppervlakte van 2 ha 35 a 60 ca, het statuut van erkend natuurreservaat. Het wordt beheerd door natuurpunt